



Paul van Dongen – Getsemane – 2010, aquarel 70 x 50 cm

Uitzending vanuit de Bethelkerk

Voorganger: ds. Gerco Lock

Ouderling van dienst: Maarten Pronk

Muziek: Marcel van Duijvenvoorde en Jacintha Swieb

Welkom – door de ouderling van dienst

Lied - Psalm 22 couplet 1 en 2

Opname Cappella pro Cantibus Oegstgeest o.l.v. Cor Brandenburg; Gijsbert Kok, orgel

1 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

2 Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied – NLB 547 – Met de boom des levens

Opname Goylants Kamerkoor o.l.v. Cor Brandenburg; Jan Hage, orgel

1 Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4 Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5 want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gebed bij de opening van het Woord

Evangelieververtelling Matteüs 26 vers 14 – 75

Muziek – Hemelhoog 378 – Jezus neemt de zondaars aan

Evangelieververtelling Matteüs 27 vers 1 – 60

Muziek – NLB 562 – Ik wil mij gaan vertroosten

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft ons Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald tot in het rijk van de dood, die ten derden dage weer is opgestaan van

de doden, opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader en vanwaar Hij komen zal om te oordelen levenden en doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven.
Amen

Gebeden

Collecte

Giften kunnen worden overgemaakt op: NL36 RABO 0373728670, ten name van de Protestantse Gemeente te Scheveningen onder vermelding van het collectedoel. Ook kunt u uw gaven geven via Kerkgeld App (download de app en registreer eenmalig).

Lied – NLB 575 couplet 1 en 6 – Jezus, leven van ons leven

Opname Nederland Zingt vanuit de Grote Kerk Apeldoorn

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgestaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zegen

Beantwoord met 'Ja, amen ja, halleluja!'