



Anton Mauve – Herder met schapen, Dekkersduin - Duinoord

Uitzending vanuit de Bethelkerk

Voorganger: ds. Gerco Lock

Welkom en mededelingen

Door ouderling van dienst Aafke Oosterveen

Psalm 33 vers 1

Uitvoering: Laurenschor Rotterdam o.l.v. Wiecher Mandemaker; Hayo Boerema, orgel

1 Kom nu met zang en roer de sna - ren,
gij volk, dat leeft van 's He - ren recht.
Hij - zelf heeft zijn ge - trou - we scha - ren
een lof - zang in de mond ge - legd.
Wor - de als nooit te - vo - ren
door wie Hem be - ho - ren
't feest - lied in - ge - zet!
Meld de blij - de ma - re
bij de klank der sna - ren,
steek de lof - trom - pet.

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Lied van verootmoediging – Witter dan sneeuw (psalm 51)

Door Johan Zuurmond en Marcel van Duyvenvoorde

Was mij witter dan sneeuw,
Was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God,
Heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij witter dan sneeuw,
Maak mij sterk door Uw Geest.
Scheep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn,

U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen.
Laat mij weer dansen. Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven.
Was mij witter dan sneeuw,
Laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Genadeverkondiging en Gebod – Filippenzen 2 vers 1 - 11

¹Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, ²maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. ³Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. ⁴Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. ⁵Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ⁶Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, ⁷maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, ⁸heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. ⁹Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, ¹⁰opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, ¹¹en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.

Psalm 33 vers 8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Moment van de kinderen

Schriftlezing Oude Testament – Psalm 23

¹Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

²Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

³hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

⁴Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

⁵U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

⁶Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Meditatieve muziek

Schriftlezing Nieuwe Testament – Johannes 21 vers 15 – 19

¹⁵Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' ¹⁶Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' ¹⁷en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen. ¹⁸Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' ¹⁹Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.'

Lied 649 - O Heer, blijf toch niet vragen

Uitvoering: Haags Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hans Jansen; Jan Hage, orgel

1 O Heer, blijf toch niet vra - gen.
Gij weet dat ik U haat,
dat ik geen kruis wil dra - gen,
niet gaan waar-heen Gij gaat.
O Heer, blijf toch niet vra - gen.

2 O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,
dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

4 Heer, blijf mij niet ontroeren.
Ik stond wel voor U klaar,
als ik een zwaard mocht voeren;
maar dit is mij te zwaar.
Heer, blijf mij niet ontroeren.

6 Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren,
zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.

3 Gij vraagt ten tweede male.
Gij, herder, spreekt zo zacht
van schapen die verdwalen
en kermen in de nacht.
Gij vraagt ten tweede male.

5 Ten derde male vraagt Gij.
Gij laat niet van mij af.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begrافت ze in uw graf.
Ten derde male vraagt Gij.

7 O Heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder.

Verkondiging

Lied 908 vers 1, 3 en 4 – Ik heb U lief, o mijn beminde

Uitvoering: Matinencantorij o.l.v. Wim Kloppenburg; Peter Ouwerkerk, orgel

1 Ik heb U lief, o mijn be - min - de,
die al mijn vreugd en sterk-te zijn.
Ik heb U lief, o wel-ge - zin - de,
wiens komst ik dag en nacht ver-beid.
Ik heb U lief, o schoon-ste licht,
glans van Gods aan-ge-zicht.

3 Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

4 Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Giften kunnen worden overgemaakt op: NL36 RABO 0373728670, ten name van de Protestantse Gemeente te Scheveningen onder vermelding van het collectedoel. Ook kunt u uw gaven geven via Kerkgeld App (download de app en registreer eenmalig).

Lied – Opwekking 798 – Houd vol

Door Johan Zuurmond en Marcel van Duyvenvoorde

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels vaderland
voor ons klaar
houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden

die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Zegen

Beantwoord met 'Ja, amen ja, halleluja!'