



naar 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 ; groeiende hoop

Gezamenlijke 2.0 dienst vanuit Prinses Julianakerk  
17 mei 2020; 10.00 uur  
(via internet en kerkradio)

Voorganger: Arjo van der Steen  
Presentatie: Frank Willemse  
Muziek: Ruben en Marjolein Knoester en Danny Spaans  
Techniek: Albert Toet / Hans Toet

**Muziek vooraf** (Ruben en Marjolein) Dit start om ca. 09:50 uur

**Welkom:** door Frank Willemse

**Zingen:** Op Toonhoogte lied 135 'Stromen van zegen'

1. Er komen stromen van zegen  
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,  
Stromen, verkwikkend als regen,  
Vloeien tot elk die gelooft.  
Stromen, stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder  
Zend ons die stromen, O Heer.

2. Er komen stromen van zegen,  
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn.  
Op de valleien en bergen  
Zal er nieuw leven dan zijn.  
Stromen, stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder  
Zend ons die stromen, O Heer.

3. Er komen stromen van zegen,  
Zend ons de Heilstroom nu neer!  
Geef ons die grote verkwikking;  
Geef z' ons voortdurend, O Heer.  
Stromen, stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder  
Zend ons die stromen, O Heer.

**Gebed.**

## **Gebodslezing.**

**Zingen:** Johan de Heer lied 132 'Heer ik hoor van rijke zegen'

1. Heer, ik hoor van rijke zegen,  
die Gij uitstort keer op keer;  
laat ook van die milde regen  
dropp'len vallen op mij neer.  
Ook op mij, ook op mij,  
dropp'len vallen ook op mij.

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,  
bloed van Jezus, rijk en vrij,  
Gods genade, sterk en machtig,  
o, verheerlijk U in mij.  
Ook in mij, ook in mij,  
o, verheerlijk U in mij.

6. Ga mij niet voorbij, o Herder!  
Maak mij gans van zonden vrij.  
Vloeit de stroom van zegen verder,  
zegen and'ren, maar ook mij.  
Ja, ook mij, ja ook mij,  
zegen and'ren, maar ook mij.

**Kidstime.** (Moment met de kinderen)

**Kinderlied:** Op Toonhoogte lied 524 'Ik zit op het puntje van  
m'n stoel'

Ik zit op het puntje van m'n stoel  
het is zo spannend.

En ik ga op m'n tenen staan  
ik ben verlangend.

Naar die ene grote dag, dat ik Hem ontmoeten mag  
Oh, oh, oh het is zo spannend!

Een hele nieuwe hemel,  
een hele nieuwe tijd,  
een hele nieuwe aarde,  
vol gerechtigheid.

En dat is vrede voor de mensen,  
een wereld zonder grenzen.  
Voor iedereen te eten  
En niemand wordt vergeten  
Vlaggen in de boom. Shalom. Shalom.

Ik zit op het puntje van m'n stoel  
in 't rond te speuren.  
En ik ga op m'n tenen staan  
het gaat gebeuren.  
Dat de wereld nieuw zal zijn  
zonder ziekte zonder pijn.  
Oh, oh, oh het gaat gebeuren.

Een hele nieuwe hemel,  
een hele nieuwe tijd,  
een hele nieuwe aarde,  
vol gerechtigheid.  
En dat is vrede voor de mensen,  
een wereld zonder grenzen.  
Voor iedereen te eten  
En niemand wordt vergeten  
Vlaggen in de boom. Shalom. Shalom.

Ik zit op het puntje van m'n stoel  
het is zo spannend.  
En ik ga op m'n tenen staan  
ik ben verlangend.  
Naar die ene grote dag, dat ik Hem ontmoeten mag  
Oh, oh, oh het is zo spannend!

## **Lezen uit de Bijbel:**

### **Kolossenzen 3 vers 1 t/m 4**

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

### **1 Thessalonicenzen 4 vers 13 t/m 18**

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

### **1 Thessalonicenzen 5 vers 1 t/m 5**

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

**Zingen:** Psalm 47 vers 1 en 3

1. Juicht, o volken, juicht; Handklapt, en betuigt  
Onzen God uw vreugd; Weest te zaâm verheugd;  
Zingt des Hoogsten eer; Buigt u voor Hem neer.  
Alles ducht Zijn kracht; Alles vreest Zijn macht;  
Zijne Majesteit Maakt haar heerlijkheid,  
Over 't rond der aard', Wijd en zijd vermaard.

3. God vaart, voor het oog, met gejuich omhoog;  
't Schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit.  
Heft den lofzang aan, zingt Zijn wonderdaân,  
Zingt de schoonste stof, zingt des Konings lof  
Met een zuiv'ren galm, met een blijden psalm;  
Hij, de Vorst der aard', is die hulde waard.

**Preek** 'De dag van de hemel'

**Ruben en Marjolein zingen:**

'Op die dag'

**Gebed**

**Mededelingen**

**Collecten:**

- 1) Diaconale collecte: Amnesty International
  - 2) Pastoraat & Eredienst
  - 3) Onderhoud Kerken en Gebouwen
- Zendingsbussen : Peru, nieuwe hoop in een probleemwijk

**Slotlied:** PJK-bundel lied 30 'k Heb gehoord van een Stad boven wolken'

1. 'k Heb gehoord van een Stad boven wolken,  
boven aardse benevelde landen.

'k Heb gehoord van de zonlichte stranden,  
en ook eens is daar boven mijn thuis.

Halleluja, mijn ziel moet dat zingen,  
halleluja, ik reis naar die Stad toe.

Ook al is hier mijn weg soms vermoeiend,  
maar het gaat naar omhoog en naar Huis!

2. 'k Heb gehoord van sneeuw witte gewaden,  
en van gouden, ja schitt'rende kronen.

'k Heb gehoord: Gods geslacht zal daar wonen,  
en ook eens is mijn wens daar te zijn.

Halleluja, 't doet mijn geest verheugen,

'k Hoor gezangen van hemelse vreugde.

Dit onttrekt mij van al aardse banden,  
en ook eens is mijn wens daar te zijn!

3. 'k Heb gehoord van een Stad zonder tranen,  
zonder nood, zonder angst, zonder strijden.

Waar ik nooit meer van ziekte zal lijden,  
en ik weet dat ik eens daar zal zijn.

Halleluja, daar juichen wij allen!

Halleluja, en twijfel verdwijnt daar.

Daar ik nooit meer zal struik'len of vallen.

Ik ben Thuis, ik ben Thuis bij mijn Heer!

**Zegen.**

**Orgelspel.**